

## Nieuwsbrief 2<sup>e</sup> kleuterklas - indiaantjesklas - juf Kim

<p><i>Dit is ons thema!</i></p> 	<p><i>Dit gaan we allemaal doen!</i></p> 	<p><i>Weetjes!</i></p> 	<p><i>Op stap? Dit brengen we</i></p> 	
<p>5 nov - 9 nov</p>	<p><i>Themaloze week</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De juf gaat het grootste deel van de tijd met de ons meespelen...</li> <li>- De juf gaat ook ons op bepaalde vooropgestelde domeinen (oa taal, wiskunde, lichamelijke opvoeding,...) observeren.</li> <li>- De juf zal ons soms een apart nemen om iets extra in te oefenen, een opdracht uit te voeren of een werkje te maken.</li> <li>- De juf gaat met ons veel puzzelen en onder haar begeleiding klasspelletjes spelen, zodat we die ook later zelfstandig kunnen spelen.</li> <li>- De juf leest het boekje voor: de</li> </ul>		

		<p><i>spiekpietjes</i>  <i>(deze komen ons stiekem ook observeren...zijn we flink, in wat zijn goed en minder goed,...kortom: zeer interessante hulpjes die alles gaan vertellen aan de Sint)</i></p>		
<p><i>12 nov - 23 nov</i></p>	<p><i>Wij worden ruimtevaarders!</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>We leren iets meer over de aarde, de zon en de maan.</i></li> <li>- <i>Wat zijn planeten, dat komen we gauw te weten..</i></li> <li>- <i>We kijken naar een video van ruimtevaarders die landen op de maan.</i></li> <li>- <i>We gaan om met bewegingsbanen, richting,...</i></li> <li>- <i>Drama: we gaan naar de maan!</i></li> <li>- <i>We bouwen samen aan een raket en gaan die echt laten opstijgen.</i></li> <li>- <i>...</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dat het woensdag 21 november geen school is wegens een pedagogische studiedag.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Themagerelateerde materialen mogen altijd mee naar school - genaamtekend</i></li> </ul>
<p><i>26 nov - 6 dec</i></p>	<p><i>Komt de Sint met zijn raket? ☺ Nee tuurlijk niet!</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>We kijken naar kleine fragmentjes uit 'Dag Sinterklaas'</i></li> <li>- <i>Vrije schildersexpressie: de mijter van de Sint</i></li> <li>- <i>Verlanglijstjes mogen niet ontbreken.</i></li> <li>- <i>We leren een liedje!</i></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Themagerelateerde materialen mogen altijd mee naar school - genaamtekend</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>We halen onze muziekinstrumenten boven</i></li><li>- ...</li></ul>		
--	--	---	--	--