

Nieuwsbrief 2^e kleuterklas – indiaantjesklas – juf Kim

	Dit is ons thema!	Dit gaan we allemaal doen!	Weetjes!	Op stap? Dit brengen we mee? Andere...
				
23 april - 3 mei	<p>Mama's klust iedere dag! Maar wij helpen mee!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wij leren om mama te helpen de afwas te doen en alles netjes weg te zetten op de juiste plaats. - Kleren wassen en drogen: koud kunstje, want we maken zelf ons stappenplan. (foto's nemen, uitbeelden...) - Alles kan in techniek: we bouwen zelf onze wasmachine - We leren het sopjes-lied - Van boven, naar onder, van links naar rechts....ook ramen lappen krijgen we onder de knie... - Strijken....hoeveel manden. Van vol naar leeg... - - 	<p>1 mei rusten we uit, want het is de Dag van de Arbeid: geen school dus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mama's: graag woensdag 24 april een vuile ☺ stoffen zakdoek meegeven aan je kapoen. - Spulletjes die eventueel nog moeten aangevuld worden, worden via briefje gevraagd in heen-en weerschriftje.
6 mei - 10 mei	<p>Mama verdient ontspanning: en daar gaan wij voor zorgen!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - We maken een moederdaggeschenkje en een liefdevol kaartje... - Een versje recht uit het hart, gaat de juf ons leren. - 	<p>12 mei: moederdag! Proficiat mama's alvast: mama zijn is een topjob!</p>	