



Nieuwsbrief



	Wij werken rond ...	Dit gaan we allemaal doen!	Wisten jullie dat ...	Op stap? Wat brengen we mee?
3/09 tot 7/09	Welkom in onze klas!	<p>De kleuters maken kennis met de nieuwe klaspop. Nellie en Cezar stellen Meneer de Uil voor</p> <p>Cadeau maken voor Meneer de Uil: uil bestempelen met spons</p> <p>Kleuters kiezen hun uiltje uit</p> <p>De juf gaat foto's trekken van de kleuters</p> <p>Waarneming van een uil: we bespreken hoe een uil eruit ziet</p> <p>Verhalen voorlezen over uilen en Nellie en Cezar</p> <p>Knickerschilderen + dier kiezen voor aan de klasdeur te hangen</p> <p>Blinddoekspelletje: rarara, wie is dit?</p> <p>Prentlezen: dieren in het bos</p> <p>Uiltjes tellen</p> <p>Verhaal een gat in de haag: wortel en tomaat worden vrienden</p> <p>Meespelen in de hoekjes (afspraken maken)</p>	Er twee nieuwe vriendjes zijn in onze klas: Yolande-Vivianne en Yara	Nellie en Cezar hebben een nieuwe vriend leren kennen, nl. Meneer de Uil. Als jullie thuis iets liggen hebben over uilen (boek, knuffel, ...) mag je dit zeker en vast meegeven.